

## Weerzien met beste vriend Rik



Als er één is met ontelbare lieve vrienden, dan is hij het wel. Maar het rare is: juist op de momenten dat hij mensen om zich heen heeft, voelt hij zich het meest alleen. De gedachte aan een leven alleen maakt hem soms doodsbang. 'Wie wil er nou een vriend met HIV?' Al gauw is er ook weer die nuchterheid: het besef van een goed leven en de ruimte die in zijn hoofd is vrijgekomen door mensen te laten zien wie hij echt is. Wat voor leven hij ook gaat leiden, het zal er een zijn zonder geheimen.

Fotograaf Jerry van der Weert en journalist Marianne Lamers vormen samen het journalistieke productiebureau Rafel. Voor hun project 'Als je leven in één keer stilstaat' volgden ze gedurende anderhalf jaar drie mensen wiens levens plotsklaps en drastisch veranderden. Zoals Harold moest leren omgaan met een ziekte waarvoor hij anderen jarenlang had gewaarschuwd, kreeg Henk te maken met een hart dat niet meer wilde en hoorden de ouders van Merel en Zeno dat de ene helft van hun tweeling voor altijd gehandicapt zou blijven. De drie verhalen zijn prachtig geboekstaafd en te bestellen via rafel.nl.



In april 2012 verschijnt het boek 'de tijd daarna', geschreven door Erwin Kokkelkoren, met foto's van Erik Smits. Een boek dat op ontroerende wijze de geschiedenis van 30 jaar hiv en aids verteld, aan de hand van 30 portretten van 30 geïnfecteerde mannen en vrouwen. Vanaf 1982 uit ieder jaar één verhaal van iemand die in dat jaar hoorde van zijn of haar infectie. In april is het precies 30 jaar geleden dat in Nederland de eerste aids diagnose werd gesteld. Met dit boek, exposities, een documentaire en een theatervoorstelling kijken we terug, en vooruit, op wat leven met hiv betekent.

# de tijd daarna

30 JAAR  
HIV EN AIDS  
IN NEDERLAND

STEUN ONZE CAMPAGNE  
EN BEZOEK ONZE WEBSITE  
[WWW.DETIJDDAARNA.NL](http://WWW.DETIJDDAARNA.NL)

Uitgever A. W. Bruna. Verkrijgbaar vanaf 4 april. Prijs € 34,95  
Informatie : [roosmarijn@fuse-communication.com](mailto:roosmarijn@fuse-communication.com)  
Mede mogelijk gemaakt door Aidsfonds



## Cultuur is eten en drinken.

Word donateur  
juist nu!

# Al voor € 4 wordt u gevoed.

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. Al vanaf € 4 per maand wordt u gevoed. Ga naar [www.cultuurfonds.nl](http://www.cultuurfonds.nl).

