

Nieuwegein
Psycholoog



De dag dat hij gebeld werd door het ziekenhuis, was het 14 november 2008. De paniek duurde maar heel even. Zijn hart ging als een bezetene tekeer en op de fiets naar huis dacht hij bij iedere bus die hem tegemoetkwam: zal ik me eronder gooien? Maar thuis was de ergste shock eigenlijk al over.



(Pillenstrips, met hoodie)

Het ergste was de schaamte. Met kanker ben je zelig, maar bij HIV denken negen van de tien mensen toch al snel: het is je eigen schuld. Dat voelt hij drie jaar later nog steeds zo. 'Je ziet het ze denken: homo, seks, HIV; eigen schuld. Had je maar op moeten passen.' En ze hebben gelijk, zegt hij. Het is ook zijn eigen schuld.