

OVERIGENS BEN IK VAN MENING...

‘Er zullen nog vele crises volgen als we niets veranderen’

Dat we van de ene crisis in de andere vallen, heeft alles te maken met ons economisch systeem, vindt Damaris Matthijsen. Daarom richtte zij Economy Transformers op, een groep die streeft naar een hervorming van de economie.

Wat is er precies mis met onze economie?

‘Ze werkt op angst en concurrentie, niet op samenwerking. Het menselijk welzijn is hierin ondergeschikt aan het maken van winst. Ons is geleerd om zoveel procent te blijven groeien, omdat anders de economie instort. Niet wij, maar de economie is leidend geworden; zij is niet meer dienstbaar aan ons.’

En dat leverde ons de financiële crisis op?

‘Niet alleen dat, maar ook sociale spanningen en klimaatproblematiek. Ze vinden allemaal plaats in een samenleving die eenzijdige groei en de creatie van geld centraal heeft gesteld. Economische modellen hebben niets te maken met de werkelijkheid waarin mensen leven.’

De economie omgooien, ga er maar aanstaan. Waar komt uw motivatie vandaan?

‘Vanuit het besef dat er nog vele crises zullen volgen als we niets veranderen. We zitten op een

doodlopende weg, die alleen maar de ene na de andere crisis creëert. Wij zitten vast in onze structuren en tegelijkertijd zijn wij de enigen die dit kunnen doorbreken.’

Hoe moet dat dan?

‘De leden van Economy Transformers zoeken samen naar nieuwe mogelijkheden voor een duurzame, mens- en natuurwaardige economie. Hoe dat er precies uit gaat zien, daar zijn we nu hard mee aan het werk.’

Wie zijn ‘we’ eigenlijk?

‘Economy Transformers heeft nu 360 leden uit heel verschillende sectoren. Zo komen er een aantal uit het bedrijfsleven en de wetenschap, maar er zijn ook veel mensen bij uit het onderwijs, de zorg, de kunstwereld en het overheidswezen. Leden leren we voorbij hun eigen overtuigingen te komen. Je moet durven dromen, niet als *homo economicus*, maar als heel mens, met je hart.’



Wat doen jullie precies?

‘Samen met de stichting Embassy of the Earth – die zich inzet voor duurzame transformatie – en beschermheer Herman Wijffels zijn we vorig jaar aan een “reis” begonnen om tot concrete actiepunten te komen. Niet alleen theoretiseren en brainstormen dus, maar ook doen. We willen antwoord geven op concrete vragen als “hoe kun je onze

samenleving op samenwerking laten aansturen?”, “wie is waar eigenaar van en hoe organiseer je dat?” en “wat is er na de vrije markt?”

Wanneer verwachten jullie met concrete antwoorden te komen?

‘Volgende zomer hopen we de eerste resultaten naar buiten te brengen.’ | **MARIANNE LAMERS**

De ballade van bezit

Van heilige naar zakenman zonder je dromen te verliezen.



PAULO COELHO

EEN STRIJDER VAN HET LICHT

staat het zichzelf toe om zijn leven iedere dag anders te leven. Hij is niet bang te huilen om oude wonden, of te juichen om nieuwe ontdekkingen. Wanneer hij voelt dat het zo ver is, laat hij alles in de steek en stort zich in het avontuur waarnaar hij zo heeft uitgezien. Wanneer hij voelt dat hij de grenzen van zijn krachten heeft bereikt, verlaat hij het slagveld. En hij neemt het zichzelf dan niet kwalijk dat hij een of meer rare dingen heeft gedaan. De volgende geschiedenis illustreert wat ik zeggen wil.

Een man die naar heiligheid streefde, besloot om – met als enige bagage de kleren die hij aanhad – een hoge berg te beklimmen en daar de rest van zijn leven te mediteren. Al snel begreep hij dat één stel kleren niet genoeg was, omdat ze binnen een mum van tijd vuil waren. Hij daalde de berg af, ging naar het dichtstbijzijnde dorp en vroeg daar om kleren. Omdat ze wisten dat hij een man was die naar heiligheid streefde, gaven ze hem een nieuwe broek en een hemd.

De man bedankte en klom weer naar boven, naar de tempel die hij er bouwde. De nachten bracht hij door met het metselen van de muren, overdag mediteerde hij. Hij leefde van de vruchten van de bomen en van het water uit een nabije bron.

Een maand later ontdekte hij dat er telkens een muis knaagde aan zijn kleren wanneer hij die te drogen had gelegd. Omdat hij zich volledig op zijn spirituele plicht wilde concentreren, daalde hij opnieuw af naar het dorp en vroeg of ze misschien een kat voor hem hadden. De dorpingen, vol respect voor zijn streven, kwamen aan zijn verzoek tegemoet.

Zeven dagen later stierf de kat bijna aan ondervoeding, want de muizen waren op en vruchten at het beestje niet. De man ging opnieuw naar het dorp en vroeg om melk. Ze hielpen hem nog een keer, omdat ze wisten dat de melk niet voor hemzelf was; hij hield zich immers in leven door alleen maar

dingen te eten die de natuur ter plekke hem schonk. De kat had de melk snel op, waarop de man in het dorp ging vragen of ze hem misschien een koe wilden lenen. Doordat de koe meer dan voldoende melk gaf, dronk hij wat overbleef op om het niet weg te hoeven gooien.

Omdat hij gezonde berglucht inademde, fruit at, melk dronk, mediteerde en aan gymnastiek deed, veranderde hij in korte tijd in een zeer aantrekkelijke man. Een mooi meisje dat de berg opgeklimmen was om een lam te zoeken, werd verliefd op hem en hield hem voor dat hij een echtgenote nodig had om het huishouden te doen, zodat hij intussen in alle rust kon mediteren. De man vastte drie dagen om te kunnen nadenken over wat het beste besluit zou zijn. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het huwelijk een hemelse zegen is en hij nam haar aanbod aan. Drie jaar later was de man getrouwd, had hij twee kinderen, drie koeien, een boomgaard met fruitbomen en leidde hij een meditatiecentrum dat een enorme wachtlijst had van mensen die de miraculeuze ‘tempel van de eeuwige jeugd’ wilden komen ervaren.

Als iemand hem vroeg hoe dit alles was begonnen, vertelde hij: ‘Toen ik hier kwam, had ik alleen de kleren bij me die ik droeg. Een paar weken later begon een muis aan een van mijn kledingstukken te knagen, en...’

Maar niemand interesseerde zich werkelijk voor het eind van het verhaal; ze waren ervan overtuigd dat ze te doen hadden met een schrandere zakenman, die een legende verzon om de prijs voor een verblijf in de tempel nog verder te kunnen opschroeven. Maar als een echte strijder van het licht interesseerde het hem niet wat de anderen dachten; hij was gelukkig, want hij had zijn dromen kunnen realiseren. ■

PAULO COELHO is de Braziliaanse auteur van vele populaire boeken, waaronder *De Alchemist*. paulocoelho.com

Ode aan u: een speciale aanbieding voor NRC-lezers

Wilt u iedere maand inspirerende verhalen van *Ode*? Neem een jaarabonnement* op *Ode* voor slechts € 39,90 en ontvang gratis ons jubileumboek.

Abonnement: *Ode* inspireert, daagt uit en zet aan tot verandering. Een opinieblad over mensen en ideeën die de wereld veranderen. **Normaal: € 69, voor u € 39,90.**



Jubileumboek: De redactie van *Ode* selecteerde en bundelde de 100 meest inspirerende interviews (o.m. met Bono, Eckhart Tolle, Anita Roddick en Muhammad Yunus) en visionaire verhalen (o.m. van Arundhati Roy, Prins Charles en Sting) uit onze eerste 100 nummers. Een prachtig boek van ruim 300 pagina's om eindeloos in te lezen. **Normaal: € 29,95, voor u: gratis.**



U kunt zich op drie manieren aanmelden: ga naar www.ode.nl/nrc, bel ons op 010 4360 995, of vul onderstaande bon in en post deze in een ongefrankeerde envelop naar Ode Nederland BV, Antwoordnummer 2402, 3000 VB Rotterdam.

* Het abonnement (10 nummers) geldt tot wederopzegging.

Ja, ik maak gebruik van deze exclusieve aanbieding.

.....
NAAM

.....
ADRES

.....
POSTCODE & WOONPLAATS

Ik betaal per automatische incasso. Het bedrag van € 39,90 mag eenmalig van mijn bankrekening worden afgeschreven.

.....
BANKREKENINGNUMMER

Ik ontvang graag een acceptgiro op bovenstaand adres.

A1501